

Één miljoen migranten christenen: En wat nu?

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn er ongeveer 1 miljoen migrantenchristenen in ons land. Het SCP constateert bovendien dat het aantal autochtone christenen afneemt, terwijl het aantal migrantenchristenen toeneemt.

Wat betekent dit voor de kerk? Schuilt er een bedoeling achter hun komst? De Landelijke Protestantse Kerk in Nederland besteedt hier aandacht aan. In verschillende beleidsstukken zoals 'Kerk 2025'. Ook wordt SKIN (Stichting Kerk in Nederland) gesubsidieerd.

Lokale gemeenten vinden over het algemeen, dat er 'eigenlijk' goede contacten moeten worden opgebouwd. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De vrijwilligers hebben het al druk genoeg. Bovendien hoe doe je dat? De praktijk blijkt vaak weerbarstig. De verschillen zijn erg groot. De gebruiken zijn anders en ook de geloofsinhoud is anders. Misverstanden kunnen snel ontstaan.

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Dan wordt er vooral ingezet op persoonlijke contacten. Elkaar ontmoeten, samen dingen doen, samen de Bijbel lezen en erover praten, samen eten en dergelijke. Er valt veel te leren van deze samenwerkende gemeenten.

Ook zijn er verschillende organisaties, die een helpende hand bieden. Eén daarvan is Stichting Connecting Churches. Ik ben daar voorzitter van. Connecting Churches is gestart met een project, waarbij coaches samenwerking begeleiden. Ook kunnen deze coaches helpen om vastgelopen samenwerkingen weer los te trekken. De coaches zijn ervaren in het omgaan met andere culturen.

Connecting Churches wordt in dit project gesteund door Kerk in Actie, Kerk en Wereld en andere organisaties. Ook is de stichting vertegenwoordigd in het bestuur van SKIN Rotterdam.